



Raoul fietst over een zoutvlakte in Bolivia

Even voorstellen (2017)

Wij zijn Raoul en Yolanda Majewski. Echte high-school-sweethearts. Geboren en getogen in Limburg maar we wonen inmiddels al zo'n 15 jaar met veel plezier in Rotterdam! Raoul is afdelingsconector brugklassen op het Emmauscollege (en docent natuurkunde/ schrijver lesmethodes), Yolanda is architect en werkt bij ICOP, een huisvestingsadviesbureau, en richt zich op scholenbouw.

Hoe zijn jullie bij TVR gekomen?

We zijn in maart 2016 door onze lieve burens en goede vrienden Sake en Quirine uitgedaagd mee te gaan naar een proeftraining van TVR. Sake begon met hardlopen, Raoul zou zijn watervrees proberen te overwinnen. En dat lijkt ze allebei heel goed te lukken! Raoul heeft nog steeds geen zwemdiploma maar inmiddels zwemt hij toch al mooi 2,5 km in een uur. Dit jaar maken we allebei onderdeel uit van een divisieteam. Heel spannend, maar we hebben veel zin in de wedstrijden!

Welke sporten hebben jullie beoefend?

We fietsen al jaren heel wat af! We trekken er in de zomer bijna elk jaar op de vakantiefiets 4 of 5 weken op uit. Het liefst gaan we dan de bergen in en houden we van de leegte, het kamperen, het simpele leven en nieuwe culturen leren kennen. Zo fietsten we bijvoorbeeld al door Bolivia en Chili, Mongolië, IJsland, Vietnam, Noorwegen, Japan en Kirgizië. Voor deze zomer staan Georgië en Armenië op de planning.

Naast de fietstochten, maken we ook graag te voet flinke trektochten. Zo stonden we al op de top van de Kilimanjaro en de Mont Blanc, maar liepen we ook de Highland High Way, van noord naar zuid over de Isle of Skye, een rondje La Gomera en de GR20 over Corsica. Onze ervaring is dat als we er hard voor moeten werken, we extra genieten van de mooie uitzichten!

En hardlopen is iets wat we ook al jaren samen doen. Steeds weer iets verder... met Davos als hoogtepunt waar Yolanda een marathon door de bergen liep en Raoul maar liefst 78 km heeft verorberd. Afzien en genieten tegelijkertijd!

Verder nog hobby's?

We hebben het geluk goede vrienden te hebben in Zwitserland. Ze wonen in Flims (Graubünden) en als er voldoende sneeuw ligt skiën we zo de achtertuin in aan het eind van de dag! We zijn elke winter dan ook wel 1 of 2 weken in de bergen te vinden!

Raoul is ook nog zanger van de band 'The Groove Academy' dus als je nog een feestje hebt en op zoek bent naar een echte feestband dan ben je bij hem aan het juiste adres. Yolanda kan écht niet zingen, maar vindt het wel gezellig om naar alle feestjes mee te gaan 😊

Welk doel willen jullie behalen?

Het ultieme doel van Yolanda is om een keer een rugzak / t-shirt / cap / zweetband (liefst allemaal) met 70.3 erop te verdienen. Bij voorkeur op een mooie locatie ergens in Europa. Wellicht dat het eind van dit jaar al lukt... We staan voor de 70.3 van Belek, Turkije in oktober ingeschreven!!!!

En Raoul gaat altijd voor verder... bij hem staat de hele ook nog wel op zijn bucketlist!

En dit willen we nog even kwijt:

Wat voelen we ons thuis bij TVR! Alsof we er ineens een groep hele sportieve vrienden bij hebben gekregen. Ieder sport op z'n eigen niveau en heeft veel respect voor de ander. Het is altijd erg gezellig en bij wedstrijdjes moedigen we elkaar allemaal aan. Heel motiverend. Een club naar ons hart.



Yolanda op de top van de Mont Blanc